



Kunst met de grote K - Centrale Hal

De aankomende drie weken houden we ons bezig met kunst. We kijken welke kunstvormen er allemaal bestaan, hoe het is om als kunstenaar te leven, wie beroemde kunstenaars zijn en uiteraard maken we zelf ook kunst! We eindigen 21 maart met een open atelier route!



Natuurlijke weefkunst

Weven gebruiken als techniek om natuurlijke materialen te showen? Maak je eigen raamwerk en weef je natuurlijke materialen daar doorheen.



Lentebloemen kunst

Wat groeit en bloeit er allemaal om ons heen? Is het onkruid? Alle bloemen, planten, struiken, grassprietten, takken en noem maar op...wij zien het als kunst!



4-6

Verven met veren

Veren kom je overal tegen in de wereld. Je kunt er iemand mee kietelen, maar wist je ook dat je er mee kunt verven? Een simpele, maar super leuke activiteit!



Recycle kunstmuur

We maken samen een prachtige muur vol kunst met allemaal kosteloos materiaal. Het is niet in een half uurtje klaar, we blijven er samen aan werken.



Kunstrace

Heb jij het kaartje met de juiste kleur in je hand? Ren dan naar de overkant! Zetten we samen een snelle tijd neer?



Kunstenaars experiment

Is er een kunstenaar op bezoek? We hebben gehoord van wel! En omdat hij vindt dat kunst een beetje gek moet zijn, doet hij met de kinderen een experiment. Wat dat is, verklappen we nog niet, maar leuk wordt het zeker! Lukt het ons om het experiment tot een goed einde te brengen?



8-12

Frida Kahlo's kunstactiviteit

Frida Kahlo was een Mexicaanse kunstenares. Haar zelfportret met kleurrijke, vrolijke bloemen in haar pikzwarte haar is erg bekend. Maak een bloempot in Frida Kahlo stijl.



4-6

Kunstige keukenkunst

Een vork, stamper of garde: waar gebruiken jullie die thuis voor? Hier verven we ermee! Een leuke manier om meer te leren over keukengerie.

