



kunst speellokaal

Drie weken lang gaan wij creatief aan de slag, met onze eigen kunstwerken. Denk aan verschillende schilderijen, Picasso beelden, waxinelichtjes, graffiti art en nog veel meer leuks. Graag nodigen wij alle ouders op 21 maart uit voor een atelier tour!



Kunstwerk van wol

Wil je schilderen zonder verf te gebruiken? Met een beetje klevend papier en wat wol lukt het prima. Test het maar uit!



Mondriaan kunstactiviteit

Piet Mondriaan maakte vooral schilderijen met dikke, zwarte lijnen met de primaire kleuren: rood, blauw en geel. Dit noemen we abstracte kunst. Ga er zelf mee aan de slag!



Pasta kunst

Pasta kun je niet alleen eten, je kunt er ook heel mooie kunstwerken van maken. Maak jij bloemen, vlindertjes of rupsen?



Creatief met klei

Van klei maak je ongelooflijk veel. Nu heb je de keuze: welk sieraad wil jij maken? Of maak je liever een sleutelhanger? Het kan allemaal!



4-6 Regenboog kunst

Weet jij welke kleuren de regenboog heeft? Plak de juiste kleuren in de bogen van de regenboog en maak een gaaf kunstwerk!

