

Tienerclub thema Kunst

Drie weken lang gaan wij creatief aan de slag, met onze eigen kunstwerken. Denk aan verschillende schilderijen, Picasso beelden, waxinelichtjes, graffiti art en veel meer. Graag nodigen wij alle ouders op 21 maart uit voor een atelier tour!



8-12

Pizzadoos voetbalspel

Een miniatuur voetbalveld in een doos waar je vervolgens op een leuke, alternatieve manier voetbal mee speelt. Een leuke klus!



Tape je naam!

Door gebruik te maken van schilderstape op canvas en wat verf, schilderen we onze naam eenvoudig op het doek!



Waxinelichthouder kleien

Een waxinelichtje maken in de vorm van een hart, hand of een bolletje? Van gips of klei? De keuze is aan jou.



Kunstwerk van wol

Schilderen zonder verf te gebruiken? Met een beetje klevend papier en wat wol lukt het prima hoor! Test het uit.



Street Art fotozoektocht

We zoeken naar street art, oftewel straat kunst. Dat doen we natuurlijk buiten, help je mee speuren?



Bloemenmandala

Met bloemen en groen uit de tuin maak je de mooiste kunstwerken. Pak een mandje en een schaar, en hup naar buiten!



Zentangle

Een Zentangle is een abstracte tekening die bestaat uit herhaalde patronen. Heerlijk ontspannend en leuk om te maken!



Palmboom knutselen

Bij het zien van een palmboom denken we vaak meteen aan vakantie. Prachtige stranden, een mooie zee, een lekkere luie hangmat en een cool drankje in je hand....Dit sfeertje krijg je vanzelf als je deze palmbomen met ons maakt



Tie dye shirt maken

Tie = knopen en dye = verf. Een Engelse naam voor een hele leuke manier om een wit shirt om te vormen tot echt een superleuk felgekleurd shirt. Doe je mee?



Voetbalshirts schilderen

Maak je eigen T-shirt van jouw favoriete speler uit het Nederlands elftal na of bedenk een eigen creatie. De naam en het rugnummer zet je achterop en je bent helemaal klaar voor de wedstrijd!





Picasso collage kunstactiviteit

Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. Dit is de volledige naam van Pablo Picasso! Wij leren over zijn leven en werk en maken daarna een kunstwerk in zijn stijl.



8-12 Voetbal maken

Goal! Maak je eigen voetbal met kosteloos materiaal!



Kunstactiviteit: Beelden van Picasso

We maken een beeld in de stijl van Picasso en komen van alles te weten over zijn werk en leven!



Graffiti art kunstactiviteit

We leren hoe je een echt street-art graffiti-kunstwerk maakt met spuitbussen. Doe je ook mee met deze coole workshop?



Mini tafelfootbal

Maak van een (schoenen)doos een mini tafelfoetbalspel en speel met twee teams tegen elkaar! Wie wint er?



Handen met henna

Maak deze leuke schaaltes van klei met de afdruk van je eigen hand. Versier de schaaltes voor een sierlijk 'Henna' effect!



Dit ben ik shirt

Wie ben jij? Wat zijn je hobby's? Wat lust je graag? We willen alles van jou weten! Teken het op het 'dit ben ik shirt' en vertel iets over jezelf.



Groeps puzzel

Versier je eigen puzzelstukje en maak daarna met elkaar één grote puzzel. Iedereen is verschillend maar we horen toch bij elkaar!



Supporters gadgets

We moedigen voetballers aan! Daarvoor hebben we wel toffe supporters gadgets nodig. Kijk welke jij maakt en ga aan de slag!



Voetbal-slinger

Versier je ruimte en maak deze té gekke voetbal-slinger om helemaal in de oranje sfeer te komen! Kies je favoriete speler uit en ga aan de slag.



4-6 Regenboog kunst

Weet jij welke kleuren de regenboog heeft? Plak de juiste kleuren in de bogen van de regenboog en maak een gaaf kunstwerk!

